

Grundriss
til en
historisk-topographisk Beskrivelse
af
det gamle Konge- og Bispestæde
Koesskilde
med sine egne og Omegnens Mærkværdigheder,
især
dens Domkirke og sammes Monumenter,
fra de ældste Tider intil vore Dage.

Sed

M. Behrmann,
Kansleraaab.

Med Grundtegninger og Abbrevier.

Kjøbenhavn 1832.

Vaa Forfatterens eget Forlag.
I Commission hos Bog- og Papirhandler C. Steen,
og faaes i alle gode Boglader.

Trykt i G. C. Møllers Bogtrykkeri.

Frosten Juuls Stiftelse til Enkesæde.

Maret 1759 indkom Landsdommeren, Justitsraad Kraft, med en allerunderdanigst Ansgning om at den, af ham kjøbte og til et Enkesæde indrettede Gaard i Roeskilde maatte befries for alle borgerlige Tyngder og lægges under Jomfrue-Klosterets Jurisdiction, imod at der een Gang for alle betaltes 80 Rdslr. til Roeskilde Byes Kømnerkasse. Denne Ansgning blev bevilget og Gaarden sorterer nu under Klosteret, som og bortgiver Enkesædet, naar det er vacant. Uagtet Stifteren ikke vilde have sit Navn bekjendt, saa funde det ved en saa velgjørende, som almindeligen bekjendt Stiftelse, ei vel undgaaes. Det var en Frosten, eller, som de dengang endnu kaldte dem selv, Jomfrue S. H. Juul, som under Dato d. 24de September 1761 derom oprettede en formelig Fundats, der dog ikke er offentligt bekjendtgjort. Enkesædet er bestemt for een Enke. Den aarlige Pension var i Begyndelsen bestemt til 40—50 Rdslr., men blev nedsat til 30, da Fonden, som var bestemt til 1500 Rdslr., ifølge blev 1076. For nærværende Tid hoer der, og har boet der længe, en meget agtværdig Frue, som tidlig blev Enke med mange Born, en Provstinde. Gaarden, eller egentlig Huset, ligger paa Hjørnet af Algaden og St. Pedersstræde, og synes godt vedligeholdt.